

寒儒風味賦

HỌC TRÒ KHÓ PHÚ

UN LETTRÉ PAUVRE

P. J. B. TRƯƠNG-VINH-KY

CHÉP RA CHỮ QUỐC-NGỮ

VÀ DÀN-GIẢI

士載
張
永
記
註解

SAIGON

BẢN IN NHÀ-HÀNG C. GUILLAND ET MARTINON

—
1883

HỌC TRÒ KHÓ PHÚ

TRÀO LÊ, TỈNH HÀ-NỘI, HỌC TRÒ GIÁM,
TÊN LÀ NGUYỄN-THẾ-LAN LÀM

- Thằng cha cái khó !
Thằng cha cái khó !
Khôn-khéo với ai,
Vụng-về với nó. (1)
- Lúc cực vãn-chương chẳng dụng
Tiếng quốc-ngữ nào không ;
Khi nghèo kinh-huân khôn thông
Lời ngạn-ngôn hẳn có. (2)
- Cơn đác-thê tiến nhiều lúa sản,
Dầu xa-xuôi rừng-núi cũng quen ;
Khi thất-thì ruộng hết nhà không,
Tuy cật-ruột bà-con biêng ngó. (3)
- Kìa ai ba bức lều tranh,
Nổi đó vài gian nhà cò. (4)
- Cán sơ-sài khi đậu khi kê,
Ăn hàm-hút nửa buồng nửa xó. (5)
- Cái cúi lộn nằm xếp máng,
Buồn chẳng muốn kêu ; (6)
- Dầu giàn chuột đánh xáng niêu,
Sầu thôi lại bỏ. (7)

(1) Thằng cha tám mươi kiếp cái sự nghèo sự khó ! khôn với ai thì còn khôn được, chớ với cái khó thì làm-sao cũng vụng mà-thời.

(2) Lời tục hay nói : xách *già xay lúa*, ai xách *già xay chữ*, cho nên dầu chữ-nghĩa vãn-chương mặc-lòng mà nghèo-khó, thì cũng chẳng làm gì ; khi nghèo thì sách-vờ cũng lu, lời ngạn-ngôn nói thật có.

Kinh-huân c. là sách-vờ.

(3) Giàu-có trong hang cũng kiếm, khó-khẩn giữa chợ không mang : Phú quý đa nhưn hội bán-cùng thân-thích ly.

(4) Kể sự-thờ người nghèo : xưa kia cũng có kẻ nghèo ở lều tranh che leo-heo ba tầm ; nên nổi nay mình cũng nhà lá vài căn lều-láo.

(5) Ăn sơ-sài khi thì đậu luộc, khi thì cháo hột kê ; hàm-hút núp-lén nửa buồng nửa xó mà ăn.

(6) Heo nuôi trong cũi trong chuồng liềm máng đã sạch, nằm xếp ve đó không muốn kêu nữa.

(7) Trên giàn nói trách chuột đói liềm ăn rạ bẻ nổi bẻ niêu đi ; sầu thôi cũng bỏ, không coi tới làm chi nữa.

- { Bóng trăng giọi trứng gà bèn bếp,
Thằng nhỏ xí-xỏ ; (1)
{ Giọt mưa xoi hang chuột trong nhà
Con mèo ngáp-ngộ. (2)
{ Nhà xích-xác phong-trấn đèn đôi,
Thần quỉ khôn soi;
{ Phật bợ-vợ xiêu-lạc lúc ni,
Đất trời chẳng tỏ. (3)
{ Ngày hai bữa vỗ bụng rau kêu phịch-phịch,
Người quân-tử ăn chẳng cầu no ;
{ Đêm năm canh giấc ngủ ngáy pho-pho,
Đời thái-bình của hân hò ngộ. (4)
{ Om trà góp lá bàng lá ổi,
Dờ mùi thơm chát-chát hơi-hối;
{ Miếng trầu ăn vỏ huỳnh vỏ chay
Buồn miệng lại nhai-nhai nhỏ-nhỏ. (5)
{ Bớ mỗ-hôi vông-lác quạt-mo.
{ Chông hơi-dắt sập-tre guộc-gỗ. (6)
{ Rượu thì uống chén cây trám cò,
Chẳng thiếu chi đời?
{ Trà thời rót ve nọ tháp khu,
Nào cho chi nhỏ? (7)

(1) Nhà trông trước trông sau, bóng trăng giọi ra hình tròn-tròn như trứng gà bèn vách bên bếp, con-nít xi-xỏ chạy chli-trỏ chơi.

(2) Nhà giọt nước xoi hang chuột trong nhà, mèo đói rình-hoài không thày chuột ; rình ước chừng không chắc có chuột mà bắt mà ăn.

(3) Phận nghèo bợ-vợ xiêu-lạc, nhà-cửa xích-xác khốn cực quá chừng, trời đất không soi, quỉ thần không tỏ cho !

(4) Một ngày ăn vài bữa cháo rau lều lấu ; người quân-tử thì vậy ; ăn không có cầu no ; Ban đêm nằm ngủ êm tới sáng, không lo đóng cửa, cũng như đời thái-bình, không ai có đóng cửa.

(5) Không có trà mà uống phải hái lá bàng lá ổi mà uống dờ cho có hơi chát-chát hơi-hối.

Không có cau mà ăn trầu thì ăn vỏ huỳnh vỏ chay cho có kẻ buồn miệng, nhai-nhai nhỏ-nhỏ.

(6) Khi nóng-nực dờ mỗ-hôi thì dùng quạt mo, vông lác, cho khỏi hơi dắt hơi cất, thì ngồi sập bên vạc tre, đi guộc gỗ.

(7) Khi uống rượu thì dùng chén bằng cây trám nơi cò ; chén cây thiêu chi ? Pha trà mà uống thì ve bề trét đất.

{ Sách học nợ ba đời để lại,
Hàng văn hàng chữ tôi khôn soi;
Bàn cờ kia tám kiệp nhà ai,
Chữ-nhứt chữ-diển xem chẳng tỏ. (1)

{ Tìm người vay-bợ,
Rằng : thừa thấy, thừa thím.
Cà-rà mải dãi ngồi lùn,
Xin cậu giúp cùng,
Chuyện thàng cột thàng kéo,
Xuôi ngược vuột ràu nói khó. (2)

{ Vế kiêm-chác dùng phương trợ-khò,
Chẳng có dạng người;
Đi tìm người kiêm chôn dờ-che,
Ướm không ra thỏ. (3)

{ Dén lúc cùng, khó nổi ra vô,
Cơn khi ngặt, cực bé này trò. (4)

{ Nghèo cũng muôn dụng đường cơ tác,
Sợ nổi nhà ngổ mặt chị em;
Khó cũng phòng toan chước cùng đi,
Sợ phép nước chưa nên gan sừng-sộ. (5)

(1) Sách học đã cũ hơn ba đời hàng chánh văn hàng chú-giải nó đã lu-lu lù-lù coi đã không ra;

Bàn cờ tướng đã cũ-xèm, không biết đã mấy kiệp, nước chữ nhứt, nước chữ diễn, đã lu đi hết, coi đã không thấy nét.

(2) Túng quá phải đi tạm đi hỏi vay-bợ mà ăn; vào lòn ra cúi đến cửa nhà giàu những thừa dạ khếp-nép *thấy, thím*; cà-rà ngồi lết dãi dãi đó năn-nĩ xin cậu mợ giúp. Chủ kể chuyện thàng cột thàng kéo dai-he xuôi ngược, cứ ngồi vuột-ràu nói khó lòng không muốn cho.

(3) Vay không được về nhà lo phương dờ ngặt kiêm người không có người; lâu túng đi đánh me đánh bạc, hốt me mà chầy họa-may; ướm chỗ này chỗ kia, kiêm không ra ai chịu làm thỏ cho.

(4) Cùng-túng quá đi rồi không còn phương nào thè nào mà tính nữa.

(5) Hết sức làm gì không ra, muôn gian-giảo ăn cắp ăn kiêu, mà sợ hổ mặt với anh em chị em; Lâu túng toan đi ăn-trộm ăn-cướp mà ăn, thì lại sợ phép-Nước, rủi chúng bắt được thì mang khôn.

- { Toán dã-hạc toan nhờ lộc thánh,
{ Thời người trí túc vị cung; (1)
{ Huyệt chơn-long mong bán đất trời,
{ Thời người rằng tu thân bất độ. (2)
{ Dưới thành-hạ mang cần-câu trúc,
{ Kià-kià chàng quốc-sĩ Hoài-âm; (3)
{ Trong lý-trung xách thớt chia phần,
{ Nọ-nọ đứng mưu-thần Diễn-vô, (4)
{ Khó ai hơn Mãi-thần Mông-chính?
{ Cũng có khi ngựa cỡi tàng che?
{ Giàu ai qua Vương-khải Thạch-sùng,
{ Cũng có thuở tường-xiêu vách-đỏ. (5)
{ Dầu ai mà:
{ Ruộng kim trâu cò,
{ Sớm nở tối tàn; (6)
{ Diệt chung vu thù-tiến-lỗ. (7)

CHUNG.

(1) Cơ tác... cùng di... ra làm thấy bói thấy khoa mà kiếm ăn, thì chúng lại chê rằng: giỏi sao không vị mình mà phải đi bói mà ăn?

Toán dã-hạc c. là thấy bói theo sách *dã-hạc*.

Trí túc vị cung c. là khôn đủ giúp mình

(2) Ra đi làm thấy địa-lý, coi huyệt coi má cho người-ta mà kiếm tiền, thì chúng lại nói rằng: thấy giỏi sao chẳng độ mình.

Bán đất trời là ra đồng chỉ con đất của trời rằng tốt rằng xấu mà ăn tiền thì là như bán đất của trời. *Tu thân bất độ* c. = giỏi sao chẳng độ mình?

Huyệt chơn long = là thấy coi địa-lý *tầm long điểm huyệt* = là tìm huyệt rỗng chỉ huyệt má. *Chơn long* là hân thệ có rồng.

(3) Sức ông quốc-sĩ là Hàn-lín ở đất Hoài-âm kia cũng đã từng cơ-nghèo vác cần đi câu dưới bờ thành.

Coi giải nơi phú Hàn-lín.

(4) Tôi mưu-thần như Trần-bình ở đất diễn-vô, khi nghèo ở trong làng còn phải xách thớt mà chia thọt.

(5) Ấy nghèo-khó hơn hết là Châu Mãi-thần với Mông-chính mà cũng còn có thuở làm nên giàu-sang, được cỡi ngựa tàng che. Vương-khải với Thạch-sùng giàu-sang ai bằng mà cũng có khi hư-tàn, nghèo-khó, khốn-khổ, vách đỏ tường xiêu; hư-nát đi hết nữa là.

(6) Ruộng kim trâu cò là ruộng nay trâu xưa; dầu ai giàu muôn hộ ruộng trâu nhiều mặc lòng, thì cũng như hoa, sớm nở tối tàn chẳng bao lâu dầu.

(7) Diệt chung vu thù-tiến-lỗ. c. = cũng rốt về đũa mọi giữ của = đi lại cũng là thàng mọi giữ của đời cho chúng vậy mà-thôi.